

De lentetuin op tafel

Een heerlijke gezinsbrunch met Pasen mag natuurlijk niet ontbreken. Wanneer het buiten nog even te fris is, brengt Annick de lente naar binnen. Kleurrijke ranonkels en een overdaad aan eitjes benadrukken de feestelijke sfeer aan tafel.

DOOR: ANNICK VAN WESEMAEL
MET DANK AAN GEUZENHOF TE MASSEMEN (WETTEREN)
FOTOGRAFIE: JORIS LUYTEN


Lentetuin



Wat heb je nodig?

Grote lage rieten mand, plastic bescherming, OASIS® steekschuim, twee keramieken kippen en een haan, bruine en witte eieren, kwarteleitjes, pluimpjes, kussentjesmos (Leucobryum glaucum), bosbes (Vaccinium), assortiment ranonkels (Ranunculus), pimpernel (Sanguisorba)

Hoe ga je te werk?

Bedek de binnenkant van de mand met plastic bescherming. Vul de mand met natgemaakt steekschuim tot iets onder de rand. Zet de kippen en de haan op een prominente plaats. Schik een parallelle compacte basis met bosbes. Verwerk hiertussen, eveneens parallel, de ranonkels en enkele Sanguisorba's. Creëer extra paassfeer door een mengeling van verschillende eieren rond de mand te decoreren.



Elke gast wordt verwend met een houten lenteschaaltje. Hierop schikt Annick een stukje kussentjesmos, een open gebroken eitje met een ranonkel, een kwarteleitje, pluimpjes en enkele gebroken eierschelpjes.

